

Ik ben Verliefd,

Ik verzamel alle foto's,  
van heden en verleden.  
Als een spons zuig ik ze op  
het zijn er nooit genoeg.

Nu merk ik dat ik verliefd ben geworden,  
urenlang kan ik naar de foto's kijken.  
Ik ben zo blij met internet,  
omdat het in het echt niet kan.

Maar dat zal niet eeuwig duren,  
ik ben benieuwd hoe jullie dan zijn.  
Jullie worden al zo groot,  
maar in gedachte blijven jullie klein.

Als alles over is, ik weet niet wanneer,  
moeten we dan weer wennen?  
Wennen aan elkaar na z'n lange tijd,  
het zal niet, het zal gauw weer gewoon zijn.

Ik kan niet wachten om jullie weer te zien,  
om te laten weten dat ik verliefd ben.

Tot gauw!!